



Jaarverslag Historische Kring Driemond 2020

Inleiding

De Historische Kring Driemond is in 2006 opgericht, eerst als werkgroep en sinds 2013 officieel als vereniging. Eind 2020 heeft zij 100 leden.

Overleden

Op 27 januari 2020 is **Hans Buijs**, een van de belangrijkste leden van de Historische Kring Driemond, overleden. Hans was zeer betrokken bij de Kring en altijd duidelijk aanwezig, een aardige, vrolijke, gulle en bijzondere man die van af het begin lid was van de Kring. Hij kwam bijna wekelijks op maandagochtend en nam meestal wat lekkers mee, ging vaak naar historische lezingen en werkte nauw mee aan deel 5 van de HKD-boekjes over Buitenplaatsen. Als er een nieuw boekje uitkwam kocht Hans er vaak meteen een stuk of 10 om uit te delen aan familie en vrienden. Regelmatig trakteerde hij in de nazit bij onze maandelijkse bijeenkomst op een rondje. Hans wordt niet alleen bij de Historische Kring maar in heel Driemond gemist. Hij is begraven op de begraafplaats Driemond naast zijn man Wim Sol, die in 2017 overleed. Vanaf zijn huis aan het Zandpad werd Hans door veel mensen in een indrukwekkende stoet weggebracht naar de begraafplaats.

Op 9 september 2020 overleed de echtgenoot van ons kerngroepslid Netty: **Joop de Vries**, hij was 76 jaar. Joop kwam regelmatig met Netty mee naar de donderdagbijeenkomsten.

Corona en het effect in 2020 op de HKD

Je kunt nog zoveel plannen en organiseren als HKD-bestuur, tegen de overmacht van een pandemie als Covid-19 (corona) sta je machteloos. Het ergste is dat het onderlinge contact daar zwaar onder te lijden heeft. Dat gold in ieder geval vanaf maart 2020 en gaf tot eind 2020 weinig hoop op verbetering.

Natuurlijk bleef het bestuur paraat, we hebben alle jaarstukken goed voorbereid, en verspreid, zowel per email als per post voor diegenen die geen internet hebben. Maar de ALV ging niet door. Ook de gezellige bijeenkomsten mochten niet meer. En dan valt vrijwel alles stil. De maandagochtend-bijeenkomsten zijn nog een tijdje doorgegaan, met een klein groepje en iedereen op 1 ½ meter afstand. Eerst in de Bletzstraat. Later in de bestuurskamer van de MatchZo maar met de nog weer strengere maatregelen stopte dat ook.

Juist voor onze leeftijdsgroep moeten we voorzichtig zijn en velen van ons worstelden met het aanpassen van de eigen leefstijl.

In december besloten Beppie Lucassen (penningmeester) en Leny Schuitemaker (voorzitter) dat er behoefte was aan ouderwets vermaak. Zo kreeg ieder Driemonds gezin ons "Winterbericht" in de bus met daarin een kruiswoordpuzzel, historische quiz, fotopuzzel en een tekenwedstrijd. Tjark Keijzer schreef een passend historisch stukje en men werd opgeroepen om lid te worden van de Historische Kring. Dankzij een financiële bijdrage van de Dorpsraad konden we dit winterbericht in kleur laten drukken.

Verhuizing HKD van Bletzstraat 74 naar MatchZO Stammerlandweg 10

Het is ons niet gelukt het pand aan de Bletzstraat 74 te behouden voor de Historische Kring Driemond, dan wel als "Museum om de hoek". Veel te duur voor ons en de woningbouwvereniging wilde ons op dat punt niet tegemoet komen. Wij zijn zeer blij dat het bestuur van MatchZO én de Dorpsraad ruimhartig aanboden dat de HKD gebruik kon maken van hun locatie. Sinds 1 juli huizen we officieel in de bestuurskamer van de MatchZo. Dat is zo echt Driemonds om elkaar te helpen ten gunste van de samenleving in Driemond.

De woning bouwvereniging sommeerde ons kort van tevoren dat we per 1 juli weg moesten zijn met spullen en al. Dat was tegen de afspraak dat we een maand de tijd zouden krijgen. Al voor 1 juli waren werklieden aan het werk om de asbest te verwijderen en waren de ramen uit het gebouw gehaald. Vooral dankzij Tjark Keijzer die alles ingepakt had lukte het ons om op tijd het pand leeg op te leveren en zowaar een plek te vinden in MatchZO om onze spullen op te slaan. Op de verhuisdag, 30 juni (!), hebben we met een groepje mannen en vrouwen en hun vervoermiddelen alles in een paar uur verhuisd. Er moet nog het nodige uitgezocht worden, maar dat moet even wachten.

Boekje deel 10 over “Driemonders en hun godsdienst”

In 2020 verscheen deeltje (10) in de serie: “Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en haar omgeving”, met de titel “Driemonders en hun godsdienst”. Tjark Keijzer, Aagje Klaassen, Beppie Lucassen en Magda Zegerius bogen zich over het thema Godsdienst in Weesperkarspel, met veel interviews van Driemonders. Tom Witkamp verzorgde de lay-out. Een geslaagd beeld van vroeger!

Publicaties

Het huis-aan-huisblad de Echo is opgeheven. Drie jaar lang plaatste de redactie elke week een foto uit onze beeldbank in de krant. Het Weesper Nieuws heeft helaas geen belangstelling voor onze foto's. Elke maand verschijnt in de Dorpskrant Driemond een historisch artikeltje van de hand van Tjark Keijzer.

Onze website wordt goed bezocht, mede dankzij onze beeldbank (zo'n 1000 bezoekers tot nu toe. Uit de website gegevens blijkt dat in 2020 maandelijks tussen **1000 en 1500 keer** “geklikt” werd op onze website (zie: www.historischekringdriemond.nl). Dankzij Dick van Gaalen ziet onze website inclusief de beeldbank er geweldig uit.

Nieuwsbrief 12 verscheen in juni 2020: over onze verhuizing naar MatchZO, over het verschuiven van de ALV naar 1 oktober 2020, en de overdracht van de fotocollectie Jaap de Wildt aan de HKD en de oproep om verhalen te delen met de werkgroep Driemonders en hun godsdienst en tenslotte dat de ECHO is gestopt met de publicatie van onze beeldbankfoto's.

Nieuwsbrief 13 verscheen in november 2020 over het doorschuiven ALV naar april 2021 (als bijeenkomen weer mag), het nieuwe boekje deel 10 dat klaar is, een dringende oproep om mee te helpen.

Dringend gezocht

Een secretaris voor onze Historische Kring. Tom Witkamp is dit jaar voor het laatst: zijn termijn van 3x3 jaar is in 2021 voorbij. Eigenlijk wilde Tom dit jaar al stoppen maar door alle Coronaperikelen heeft hij gelukkig besloten nog even aan te blijven tot april 2021.

Een webmaster: Dick van Gaalen woont tegenwoordig niet altijd meer in het dorp. Hij zou graag een opvolger inwerken.

Verkooppunten: Jarenlang heeft de firma Bleijenberg onze boekjes verkocht, nu de winkel gesloten is zijn we op zoek naar nieuwe plekken waar onze boekjes verkocht kunnen worden, o.a. ons postkantoor bij MatchZO. Heeft u ook een idee? We horen het graag.

Schenken aan de Historische Kring Driemond in 2020:

- De familie De Wildt heeft officieel de fotocollectie aan ons overgedragen
- Alie Jonker 2 glazen vitrine kasten
- Beppie Verbrugge 1 glazen vitrinekast
- De heer P. Bloemsma: Sluis kalenderbladen en foto
- Mevrouw Vuyst: map met documenten over Geinburgia
- Diverse mensen hebben ons foto's geschonken
- De Dorpsraad heeft ons € 500 geschonken om het Winterbericht te maken, drukken en verspreiden

Tom Witkamp, secretaris.
info@historischekringdriemond.nl